



Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 36 – FEBRUARI 2020

Beste vrienden van De Mangoboom!

Hierbij ontvangt u weer een update over onze kinderen in Burkina Faso. Fijn dat bij ons werk betrokken wilt zijn. Wij wensen u veel leesplezier!

FEESTMAAL

We hadden u al verklapt dat er met kerst een feestmaal zou zijn. En dat er kip op het menu zou staan. Wel, dat klopte inderdaad. Als u goed kijkt, ziet u dat er de nodige kippen waren geregeld. De kinderen hebben er in ieder geval erg genoten, zowel van de voorbereidingen als van de maaltijd zelf.



HET TEAM

Het is een hele organisatie om alles in het kindcentrum in goede orde te laten verlopen is. Behalve dat er verschillende leeftijdsgroepen zijn, moet er 24 uur per dag zorg en begeleiding zijn. Zeker de allerkleinsten kunnen niet zonder. Dat betekent dat de verzorgers elkaar afwisselen. We werken wel zoveel mogelijk met vaste verzorgers voor ieder kind.

Om dit mogelijk te maken is er een heel team aanwezig. Vanwege de wisselende werktijden zijn die er normaal nooit tegelijkertijd. Af en toe is er een gemeenschappelijk samenzijn. Hier kunt u zien hoe groot het team dan eigenlijk is.



Nu we toch iedereen weer even in beeld brengen, hebben we ook een foto van de verzorgers met alle kinderen. Om de foto niet te klein te laten zijn, is deze onderaan op de volgende pagina weergegeven.

TRAINING

Nu we het toch over het personeel hebben, we hebben onlangs een training voor hen mogen verzorgen. Vanuit *Action Sociale* ('jeugdzorg') waren we uitgenodigd om een seminar bij te wonen over voeding, gezondheid en hygiëne. Een kleine afvaardiging kon hiernaartoe.

Het lesmateriaal hebben we vervolgens gebruikt om in het centrum ook een eigen training te organiseren. Zo konden ook de anderen ervan profiteren. 't Vroeg wel wat improvisatie – we moesten het doen met een klein laptopscherm – maar zo konden we wel de informatie aan het hele team doorgeven.





SITUATIE IN BURKINA FASO

Helaas verslechtert de veiligheidssituatie in Burkina Faso steeds meer. Met name in het noorden en oosten van het land vinden met de regelmaat van de klok aanslagen plaats. Maar ook elders in het land wordt het onrustiger.

De aanslagen zijn begonnen door de komst van fundamentalistische moslims vanuit de Sahel-regio. Maar ook groepen in Burkina Faso zelf dragen inmiddels bij aan de instabiliteit. Men spreekt wel over de 'jihadisering van de bandieterij'. Criminelen en milities gebruiken de ontstane onrust voor hun eigen belangen. Milities leveren criminelen geld en wapens om zo territorium te winnen. En criminelen gebruiken de jihad op hun beurt om plundering en geweld 'moreel' te rechtvaardigen. Een en ander wordt verder versterkt doordat voorbereidingen gestart zijn voor de presidentsverkiezingen, die eind van dit jaar worden gehouden.

De meeste overvallen en aanslagen zijn gericht op politiebureaus en overheidsdiensten. Maar ze vinden

ook steeds vaker plaats op scholen en kerken. Het lijkt erop dat de overheid er maar weinig grip op krijgt.

Vooralsnog ondervinden de kinderen hiervan nog geen directe gevolgen. Het kindcentrum bevindt zich in een heel klein dorpje in het zuiden van het land. Daar is het nog rustig. Wel zijn er veel vluchtelingen uit onveiligere gebieden naar dit deel van het land toegekomen. Het is nog onduidelijk hoe de situatie zich de komende tijd zal ontwikkelen.

DANKEN EN BIDDEN

- 🌿 Dank voor de kinderen, het personeel en het kleine 'paradijs' dat het centrum mag vormen.
- 🌿 Bid voor de stabiliteit van Burkina Faso. Dat de aanslagen verminderen en ons werk voortgang zal kunnen blijven vinden. En bovenal dat de kinderen hier niet persoonlijk mee worden geconfronteerd.

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!

Namens de kinderen in Burkina Faso.

