



Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 45 – AUGUSTUS 2021

Beste vrienden van De Mangoboom!

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij het werk van onze stichting. In deze nieuwsbrief weer veel nieuws over de kinderen en ons kindcentrum.

GESLAAGD

Op 28 juli hebben Mahamoudou, Bintou en Bibiane hun examenfeest gevierd. Vanaf volgend schooljaar zullen zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

Nu zij voor hun examen geslaagd waren, vonden de drie kinderen dat dit succes gevierd moest worden. Zij bleven de medewerkers eindeloos bestoken met vragen over hun feest. En geef ze maar eens ongelijk. Dit soort hoogtepunten moet je niet ongezien voorbij laten gaan.

Daarom hebben we een budgetje beschikbaar gesteld voor een klein feestje. Elke geslaagde mocht vijf vrienden en vriendinnen uitnodigen. U begrijpt dat het al een project op zichzelf was om hen te selecteren en vervolgens van het blijde nieuws op de hoogte te brengen... We hebben vervolgens een mooie dag georganiseerd. Er is gedanst en gezongen. En er zijn een aantal toneelstukjes opgevoerd. Aan het eind van de dag werden de kinderen bemoedigend toegesproken om er het beste van te maken in het nieuwe hoofdstuk dat voor hen ligt. Wat zijn we trots op jullie!



FAMILIEBEZOEK

In augustus brachten we een bezoek aan familie van Jonas. Deze jongen werd in 2008 als baby in het kindcentrum opgenomen. Jonas heeft een licht verstandelijke beperking. Jonas heeft daardoor veel leerproblemen op school.



Al in 2017 hebben stafmedewerkers van het kindcentrum contact gezocht met de familie van Jonas om te onderzoeken of terugkeer naar de familie mogelijk was. Dit contact leverde echter niet veel op. Door het bezoek dat we nu brachten, kwamen we in contact met een oom van Jonas die graag het gesprek met ons aangaat over de mogelijkheid om zijn neef op te vangen. Goed nieuws dus.

We hopen dat de gesprekken zullen leiden tot terugkeer van Jonas naar zijn familie. Met als doel dat ook hij ervaart hoe het is om in een gewoon gezin te leven. Daarnaast kan hij van zijn oom leren hoe hij later in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.





BEZOEK UIT NEDERLAND

Begin van deze zomer heeft het bestuur van de stichting eindelijk weer een bezoek gebracht aan het kindcentrum. Door de coronapandemie was het langere tijd moeilijk om Burkina Faso te bezoeken. Daarnaast is het door het toenemende jihadisme in de Sahel-regio ook gevaarlijker geworden om het land te bezoeken. Voor het team in het kindcentrum is het belangrijk dat ze regelmatig iemand vanuit Nederland op bezoek hebben. En voor ons als stichting is het belangrijk om de voortgang van het werk voor de kinderen van dichtbij te monitoren.

De medewerkers en kinderen waren erg enthousiast over het bezoek. Ook voor ons als bestuur was het fijn om de kinderen en het personeel weer te zien en te spreken. Het was dan ook goed om te zien hoe blij de kinderen zijn. Dat ze goed verzorgd worden en elke dag lekker te eten krijgen. En dat er persoonlijke aandacht voor de kinderen is.

Verassend was trouwens om te zien dat de organisatiestructuur van het kindcentrum steeds beter vorm begint te krijgen. In het centrum zijn de kinderen in groepen verdeeld. De medewerkers werken in twee teams die elkaar afwisselen in de zorg voor de hun toegewezen kinderen. Op deze manier zijn er voor de kinderen weinig wisselingen van verzorgers. De volledige zorg voor de kinderen ligt bij de verzorgers die aan iedere groep zijn toegewezen.

De maaltijden zijn gezamenlijke momenten. Alle kinderen en verzorgers komen daarvoor samen in de eetzaal. Het is vertederend om te zien hoe de kinderen van hun bord met rijst (en heerlijke saus) kunnen genieten...



ORGANISATIE

De coronacrisis heeft ook andere gevolgen gehad. Zo zijn de prijzen van levensmiddelen in West-Afrika fors gestegen. Dat merken we als we inkopen doen voor het centrum. Maar ook de medewerkers merken het met betrekking tot de kosten voor hun levensonderhoud.

Concreet betekent dit dat we opnieuw in gesprek zijn over de vergoeding die we aan hen kunnen geven. Het is hierbij zoeken naar wat mogelijk is. We zijn een relatief kleine stichting met beperkte middelen. Maar behalve de kinderen die we directe zorg bieden, zijn er ook de families van de medewerkers. Ruim 20 families zijn voor hun levensonderhoud van ons centrum afhankelijk.



DANKEN EN BIDDEN

 Dank voor de goede schoolprestaties van de kinderen die geslaagd zijn. En dank voor hoe het centrum zelfstandig functioneert.

 Bid voor het komende schooljaar, dat de kinderen met plezier naar school zullen gaan. En dat elk kind zich zal ontwikkelen naar het doel dat God voor hem of haar heeft.

 Bid voor voldoende middelen om de kinderen te voorzien van wat nodig is. En om de medewerkers voldoende ondersteuning te bieden om met hun familie te kunnen leven.



HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!